

Chadorphone

Het is een ware nieuwe trend onder moderne Leidse moslima: de *chadorphone*.

De *chadorphone* is een mobiele telefoon, op mondhoogte vastgeklemd tussen het hoofddoekgedeelte van de chador (=gewaad dat het hele vrouwelijke lichaam bedekt, behalve het gezicht), waar steeds meer moslima gebruik van maken als ze fietsend naar werk, winkel of andere bestemmingen gaan. Slim.

Door de hele stad kom je ze tegen, al kwebbelend, lachend en soms zelfs gillend van plezier. Het geeft een bizar effect, want in eerste instantie zie je dat mobieltje niet. Dus denk je dat ze het tegen jou hebben, of dat ze psychotisch zijn. Net op het moment dat je besluit maar eens te vragen wat er aan de hand is, zie je dat vernuftig weggestoken telefoontje zitten. Onafgebroken roepen ze hun verhalen erin – ben benieuwd naar de hoogte van hun telefoonrekeningen.

De chadorphone, handsfree bellen zonder extra kosten.

Maar nee, handsfree bellen is het niet – althans niet voor de wet. In 2010 werd een moslima veroordeeld tot het betalen van 160 euro boete wegens het ongeoorloofd mobiel bellen in de auto. 'Maar ik belde handsfree', was het verweer van de vrouw, die de telefoon op de hierboven beschreven manier had aangebracht. De rechtbank dacht daar anders over en vond dat het klemmen tussen de chador wel degelijk een vorm van 'vasthouden' was.

Enfin, ik vind het superslim om die hoofddoek ook voor dit soort doeleinden te gebruiken. En het maakt die traditionele, eeuwenoude klederdracht ineens weer een stuk moderner. Onbeperkt kletsen met je vriendinnen terwijl je doet wat je moet doen. Je vergeet dat je op de fiets zit, of in de auto of op het zebrapad. Ook wel gevaarlijk, dus. Een ongeluk door de *chadorphone* zit in een klein hoekje.

Maar geen nood: als je wordt aangereden, is 112 in een wip gebeld.