

## Hoofddoek

...en weer een heleboel gezeur over de hoofddoek van Beatrix, die ze droeg tijdens het staatsbezoek aan Oman. De xenofobe schriftgeleerden in de politiek, zeg maar de Familie Engbek, zijn er als de kippen bij om de koningin te grazen te nemen vanwege die hoofddoek. Ze hebben het over de hoofddoek 'als symbool van onderdrukking van vrouwen' in islamitische landen, en dat Beatrix daar niet in mee mag gaan. Hoort wie het zegt. Nonsens, de koningin toont respect voor gastland Oman en ziet er geweldig uit met die hoofddoek. De waardigheid en grootsheid stralen er juist vanaf. Deze hoofdtooi maakt haar - vrouw of niet - juist groter, sterker en waardiger dan wie dan ook in haar omgeving. Ik hoorde dat er Omaniërs waren die zeiden: 'Die mevrouw met die hoofddoek ken ik wel, dat is Beatrix, maar wie is dat onderdeurtje naast haar eigenlijk?' Dat was dus *Qaboos bin Said Al Said*, de sultan van Oman. Ik bedoel maar.

Nee, dan Beatrix in haar jonge jaren... Vanaf 1956 was ze de Bekendste Student van Leiden, alwaar ze op het Rapenburg in een 'studentenhuis' woonde en tussen Soestdijk en Leiden pendelde met een Engelse auto die 'Prins Bernhard haar voor haar gymnasiumdiploma cadeau had gegeven', aldus het Polygoon Filmjournaal. Wat een tutje was ze toen, het toonbeeld van de Onderdrukte Vrouw, die voor de vorm mag studeren in Leiden, maar in werkelijkheid alleen maar goed is voor een beetje poseren voor persfoto's, wat paardrijden, skiën in Lech en lintenknippen. Nu, zesenvijftig jaar later, draagt ze weliswaar een hoofddoek, maar is zo mondig als tien anderen, weet waar ze het over heeft en laat zich door niemand wat wijsmaken – getuige haar verweer tegen de aantijgingen van Familie Engbek.

Vooruit majesteit, op die hoofdtooi en af die need'righeid. Schijt aan de politiek.