

Ontslagt

De Slegte in- en verkoop boeken is niet meer... De roemruchte zaak aan de Leidse Breestraat bestaat nog wel, maar maakt een desolate indruk. Het blauwe uithangbord met gele letters is, na een halve eeuw in- en verkoop van boeken, van de gevel gehaald. Ramsj in de uitverkoop: 'De laagst geprijsde boeken nu met 50% korting'. Er zit geen lijn meer in het aanbod, overal staan kratten en kisten willekeurig volgegooid met boeken. Er staat niet eens op wat ze kosten. Vroeger stond er nog een prijsje achterin het boek, met potlood geschreven. Nu zelfs dat niet meer.

Ik heb iets met De Slegte. Ik kom er al veertig jaar, vooral om er rond te neuzen, in boeken te bladeren en af en toe een mooi buitenkansje aan te schaffen. Ik kocht er boeken van Bhagwan en kreeg er rode oortjes van. Ik kocht er een mooie, zeldzame bundel van Charles Bukowski en genoot. Ik kocht er boeken met autoplaatjes voor mijn jongste zoon. Ik kocht er oude zwart-wit ansichtkaarten van Leiden, die muf roken. Kookboeken bij de vleet, ik heb er bijna nooit iets uit klaargemaakt.

De Slegte, je moest er niet proberen je boeken te verkopen, want daar kreeg je letterlijk geen stuiver voor. Maar wat een heerlijke uren heb ik er doorgebracht, snuffelend, twijfelend over een aankoop, naar buiten lopend en dan toch weer naar binnen: 'Doe dit boekje maar. Het is een cadeautje.' En dan werd het ingepakt in supersaai, bruingrijs pakpapier - helemaal De Slegte. Vaak deed je er thuis toch maar weer een wat vrolijker pakpapiertje om - 'ontslegten' noemden we dat. En nu is Leiden ontslegt, de winkel van Sinkel op boekengebied heet nu *Polare*. Ik vind het maar niks. Oprichter Jan de Slegte (1899-1961) draait zich om in zijn graf.