

Superwezen

De fruitvliegjes zijn nog niet weg, of er is alweer een ander insect dat om aandacht vraagt. Hij herinnert je dagelijks op kleverige wijze aan zijn aanwezigheid in tuin, poort of deuropening. De afgelopen weken ben ik praktisch iedere dag wel met hoofd en/of romp in een van zijn ingenieuze vanginstallaties gelopen. Vooral vrouwen zijn als de dood voor dit diertje. Een van mijn schoonzussen heeft er een heuse fobie voor ontwikkeld. Die moet je niet voor de grap confronteren met zo'n beestje, want het kan haar dood zijn.



Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan de huis-tuin-en-keukenspin, waarbij je de onschuldige, bijna sullige hooiwagen kunt onderscheiden van de wat angstaanjagender kruisspin. De hooiwagen is mager en bestaat voor 80 procent uit lange dunne poten die een minuscuul lijf dragen. Stelt niets voor, je pakt hem makkelijk bij een van zijn poten en gooit hem buiten. De kruisspin heeft een stevig lijf en dikke harige poten. Hij ziet eruit alsof hij je wel wat kan doen, wat maakt dat ik er niet om sta te springen er een in mijn hand te nemen...

Toch is mijn bewondering voor de spin en zijn prestaties enorm, en die bewondering is in de loop der jaren alleen maar gegroeid. Eigenlijk

is het een gigant, een superwezen. Hij krijgt het voor elkaar om afstanden van meerdere meters te overbruggen met zijn web – vergelijkbaar met een afstand van honderd meter voor ons mensen.

Hoe hij het doet, ik weet het niet.

Geef hem een paar uurtjes en hij heeft iets ongelooflijks gefabriceerd. Let eens op hoe zo'n web in elkaar zit: die details, die stevigheid. Laatst zag ik een piepklein spinnetje een reusachtige wesp verschalken. Rustig wevend hengelde de spin de nog levende wesp binnen alsof hij nooit anders had gedaan. De meeste bewondering heb ik nog voor zijn veerkracht. Want iedere dag verniel ik weer de diverse webben die ik tegenkom op weg naar mijn schuur. Wreed. Maar geen nood, de volgende dag hangen ze er weer allemaal. Spinnen zitten niet bij de pakken neer, ze weven gewoon weer zo'n perfect ding. Wéér die hele afstand afleggen, klimmen, springen, duiken, alles nalopen, perfectioneren. En ja, dan vangen ze een paar vliegjes, muggen of een enkele wesp, totdat ik er weer ben om alles te verwoesten.

Ik ben daar niet trots op. Wie een alternatief heeft, meldt zich bij ondergetekende.