

Trots

Het is fijn in een stad te wonen die niet alleen zorgt voor haar dak- en werklozen, junkies en psychiatrische patiënten, maar die er ook voor zorgt dat re-integrerende pedofielen hier een menselijk bestaan kunnen hebben. Trots ben ik op burgemeester Lenferink, die de 'publieke opinie' weerstreefde en vasthoudt aan het standpunt dat alle mensen, ook pedofielen die hun straf hebben uitgezeten en klaar zijn voor terugkeer in de maatschappij, recht hebben op een leven in onze stad. Natuurlijk houdt hij daarbij eveneens de rechten van de 'normale' bevolking in het oog en zorgt hij dat de veiligheid der burgers gewaarborgd blijft – ook al zijn dat soms burgers die bij het minste of geringste klaarstaan om iemand zo nodig te lynchen. Pak van mijn hart dat Lenferink zijn poot stijf hield tegenover de woedende 'buurtbewoners' die eisten dat pedofiel Benno L. de stad werd uitgezet.

Ik las ergens dat de bewoners van de seniorenflat waar L. nu woont, 'banger waren voor de demonstranten dan voor Benno L.'. Ik kan me daar iets bij voorstellen.

Dat je als bezorgde burger kunt protesteren is een goede zaak, daar niet van. Maar dat deze demonstranten geen gelijk hebben gekregen, doet me goed. Geen volksgericht, we zijn de Middeleeuwen ontstegen. Leiden werkt volgens een soort 'buddy-systeem', waarbij de pedofiel in kwestie nooit in zijn eentje de deur uitgaat, maar altijd met een begeleider. Deze laatstgenoemde ziet niet alleen toe op zijn gangen, maar zorgt zo ook voor zijn bescherming. Prima plan.

Een stad die menselijk omgaat met probleemgroepen, zelfs pedofielen, kan wat hebben als er echt stront aan de knikker is. Kijk maar naar Leidens Ontzet, 440 jaar geleden. Ook toen al vervulde de burgervader (Van der Werff) een glansrol tegenover het morrende gepeupel dat zich wilde overgeven aan de Spanjaarden. En ook toen al overwon het gezond verstand.