

## Kolibrievlinder

We leven in een wereld die we nauwelijks kennen. We *denken* wel dat we alles weten en alles kunnen verklaren, maar in de praktijk kom ik nog allerlei natuurverschijnselen tegen die ik helemaal niet kan plaatsen. Het enige dat ik min of meer zeker weet, is dat *iemand anders er wel iets over weet* en dat ik de dieren en planten in Nederland normaliter niet hoeft te vrezen. Als ik in de tuin in slaap



val, heb ik bij het ontwaken al mijn ledematen nog en zit ik niet onder de gifbeten of vreemde verwondingen, toegebracht door kruipend, sluipend of schuivend ongedierte.

Sinds een paar weken neem ik met enige regelmaat een nieuw, sympathiek insect in de tuin waar. Een tussenvorm tussen kolibrie en hommelmot. 'Wat is *dat* in vredesnaam!?' riep ik mijn vrouw opgewonden naar buiten toen ik

hem voor het eerst zag. 'Het lijkt wel een kolibrie, maar daar is-ie te klein voor.' Een vrij groot beest, stevige body, met vleugels die constant in enorm hoge frequentie bewegen. Hij heeft net als een kolibrie een superlange tong, waarmee hij onvermoeibaar van bloem naar bloem danst en de nectar opslurpt.

Zoals gezegd is er altijd iemand anders die weet hoe het zit, en zo ontdekte ik op internet dat het om een *kolibrievlinder* gaat. Behalve een beschrijving van het diertje zeggen ze op [www.vlindernet.nl](http://www.vlindernet.nl) het volgende: 'Komt zeer algemeen voor. Trekvlinder die in het hele land kan worden waargenomen; 100 tot 200 waarnemingen per jaar is normaal, maar in warme zomers zijn het er soms vele duizenden.' Hij mag dan algemeen voorkomen, ik heb er nog nooit eerder een gezien. En hij lijkt helemaal niet op de vlinders die ik ken. Een prachtig en magisch diertje, een exotische brenger van de prettige sensatie dat er iedere dag opnieuw een wonder mijn leven in kan fladderen.

(Foto: Dorothé)