

## Gedicht voor Leiden

Tussen de kerken van Leiden,  
reuzen zonder torens,  
slingert en broemt de hoofdstraat  
als een bijna dichtgeslibde ader,  
krioelt en ademt het volk  
warmte in straatjes en steegjes.

Tussen de kerken van Leiden  
wacht een oude gracht  
met troebel, ranzig water  
bootjes schommelen onritmisch,  
een markt bedekt de kaden  
als een stille achtbaan.

Tussen de kerken van Leiden  
hangen de eeuwen  
krijzen de meeuwen, dag in dag uit,  
beschijnt de zon de straten  
als een voetlicht  
voor een eeuwigdurend theater.

Tussen de kerken van Leiden  
klinken stemmen van weleer  
hangt de geur van kaas en vis,  
van uien, van Sunlight-zeep,  
van mijn jonge moeder, als  
de mooiste vrouw van Leiden.

Leiden, 6 januari 2011