

*Het is lang geleden
dat een gedicht zich zo opdrong,
maar hier is-ie dan toch weer:
dat stemmetje dat me terugroept
naar tijdloze beelden en geuren,
schoonheid en stilte.*

*Als liggend in een korenveld in de zomer,
opkijkend naar de blauwzachte leegte
die ons liefdevol omvat -
een kinderliedje klinkt in de verte.
Ik glimlach om zoveel moois
en neurie mee.*

Leiden, 20 januari 2016