

## **Honkbalhandschoen**

Alleen – hoog in de bergen –  
alles is klein.

De kleuren zijn overal,  
onbespiede torren  
vlinders, verre geluiden  
en de dorpen liggen stil  
als miniaturen in een vitrine.

De wereld past nog in  
de honkbalhandschoen van God.  
Een veilig gevoel.