

## **Overgave**

Ik ga maar eens helemaal niets doen  
alleen maar liggen  
in het gras, ademen  
en kijken  
naar het smetteloos blauw – boven.

Misschien komt er  
zo'n zilver vliegtuigje doorheen,  
met zo'n strakke witte streep  
erachter – maar  
misschien ook niet.

Nergens op wachten,  
niets doen.  
Zijn.