

Voor Armando

Ik zag je ooit op een terras
in de bossen nabij Amersfoort.

Een bescheiden man,
niet noemenswaardig aanwezig,
een beetje een ambtenaar,
grijs snorretje
grijs brilletje
toegeknepen, iets loensende ogen,
en een oer-Hollandse fiets,
iets verderop gestald.

Op tafel verscheen
een gewone kop koffie
die met afwezige blik werd genuttigd.

Berlijn was ver weg,
de oorlog ook.
Armando op vakantie