

***... en toen dacht ik aan mijn vader***

*Ik keek langs zijn hoofd met hem mee,  
over de oneindige polder  
achter ons huis,  
en voelde de diepe weemoed  
die loodzwaar om hem heen hing.*

*Misschien dacht hij wel  
aan zijn eigen vader,  
hoe hij die als kind verloor  
en hoe weinig hij die had gekend -  
een eeuwig lege plek.*

*Hij stak zijn sigaartje weer aan,  
haalde zijn neus op  
en draaide zich om:  
een blauwe Ford Escort '69  
wachtte op zijn helende handen.*

*Ouwe autootjes opknappen,  
dat kon hij godvergeten goed.  
(Leiden, 30 oktober 2009)*